

## **Een nieuwe identiteit**

Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

We hebben vanmorgen het voorrecht gehad, dat we Daniela hebben mogen dopen. En altijd weer is dat speciaal. De doop is een bijzonder moment. En ik zat me af te vragen, waarom is dat zo'n bijzonder moment? Waarom zie ik vaak omstanders met een traan in hun ogen? Waarom voel ik zelf vaak een brok in mijn keel? Sommigen van jullie denken nu: *'Hans, je bent gewoon een beetje sentimenteel, het zijn je emoties...'* Ik geef dat meteen toe 😊. Maar ik zie het ook bij stoere mensen, bij wie je dat niet zou verwachten. Soms ook bij mensen die niet in God geloven. *Wat is dat toch?*

Ik denk dat het komt omdat mensen de aanwezigheid van God ervaren. En dat God aanwezig is bij de doop, dat kunnen we in de Bijbel lezen:

### Matteus 3

<sup>13</sup>Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. <sup>14</sup>Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: *'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?'* <sup>15</sup>Jezus antwoordde: *'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.'* Toen stemde Johannes ermee in. <sup>16</sup>Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. <sup>17</sup>En uit de hemel klonk een stem: *'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'*

Toen Jezus gedoopt werd daalde de Heilige Geest op hem neer en sprak God de Vader: *'dit is mijn geliefde zoon'*. (echo uit Jesaja 42:1)

Je zou kunnen zeggen dat in de doop je identiteit bevestigd wordt. *Je bent Gods geliefde kind*. En je bent nooit alleen, God is altijd bij, de Heilige Geest is bij je. En die bevestiging gaat verder dan alleen een intellectueel begrijpen, het is een bevestiging die ons hele wezen doordrenkt, *ons denken en ons voelen, ons willen*.

Jezus is ons voorbeeld. Hij liet zich dopen, *de mensenzoon*, hij was zich bewust van zijn identiteit, en wist dat Hij kon vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. En ik denk, dat aan dat doopwater, ook vanmorgen, wij Gods aanwezigheid krachtig ervaren.

Johan de Doper voelde zich bezwaard om Jezus te dopen. *'U zou mij moeten dopen'*. Het was tenslotte een doop om vergeving van zonden te krijgen. En Jezus had niet gezondigd... En dan zegt Jezus: *'het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.'* De doop laat zien dat Jezus zal sterven en weer zal opstaan. De doop laat zien dat *door Jezus' sterven en weer opstaan*, hij gerechtigheid gaat bewerken, dat hij vergeving van zonden gaat bewerken voor iedereen die gelooft.

### Romeinen 3

<sup>25-26</sup>*Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.*

*'het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.'* En dan wordt Jezus door Johannes gedoopt!

Na zijn doop begint het openbare optreden van Jezus. Een optreden dat zal eindigen met zijn dood en met zijn opstanding. *En ook dat zit verpakt in de doop.* In de doop zit ook het leven verpakt dat Jezus ons geeft. De doop staat ook symbool voor dood en leven: We nemen afscheid van ons leven zonder God, of zonder ons bewust te zijn van God. En we omarmen het leven met God, het leven als kind van God, in de kracht van de Heilige Geest.

We begraven ons oude leven, onze *oude identiteit*.

En we worden geboren met een bewustzijn van *onze nieuwe identiteit*.

----

Vroeger kwam er een dame bij ons in de gemeente, mevr. Maria W., Ze is al een tijdje geleden overleden. En zij zei altijd tegen mij: *'ik ben een prinses'*. Hoe reageer je op zo'n uitspraak? Ze was een gewone Rotterdamse vrouw... De eerste keer keek ik haar vragend aan.... *'ik ben een dochter van Koning Jezus'*.

----

Deze vrouw wist door wie haar identiteit bepaald werd! Onze identiteit wordt bepaald door het feit dat God van ons houdt, door het feit dat we samen met Hem mogen leven, Zijn Geest geeft ons kracht. Ons *leven zonder Hem* hebben we begraven. En dat is echt wel even wennen. We leven vak in dat spanningsveld. We leven vaak in die twee werelden. We leven in *Gods koninkrijk* en we leven *in de gewone wereld*.

We moeten wennen aan onze nieuwe identiteit. En regelmatig merken we dat onze oude identiteit de kop op steekt.

Oud is: alleen, zonder God, leidt tot niets, opgejaagd

Nieuw is: geliefd door God, in de kracht van de heilige geest, leidt tot het Leven, vanuit rust.

Er is een tegenstander van God. Kijk maar, meteen nadat Jezus gedoopt is, lezen we het volgende:

#### Matteus 4

<sup>1</sup>Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. <sup>2</sup>Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. <sup>3</sup>Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: *'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.'*

<sup>4</sup>Maar Jezus gaf hem ten antwoord: *'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."'*

<sup>5</sup>Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. <sup>6</sup>Hij zei tegen hem: *'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."'* <sup>7</sup>Jezus antwoordde: *'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."'* <sup>8</sup>De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht <sup>9</sup>en zei: *'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.'* <sup>10</sup>

*Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."'* <sup>11</sup>Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

En hier zie je de spanning. Hier zie je voor je dat Jezus wordt verleid de duivel te gehoorzamen. En de duivel kiest zijn moment. Hij laat zich zien nadat Jezus 40 dagen gevast heeft. Het lichaam van Jezus heeft voedsel nodig. Daar kun je wel zeker van zijn. En de duivel daagt hem uit.

Reken maar dat Jezus op dat moment de kracht van de Heilige Geest nodig had.

En wat denk je van die laatste beproeving. *Ik zal je alle koninkrijken van de wereld geven, als je mij aanbidt* – zegt de duivel. Een venijnige verleiding als je beseft dat Jezus alle mensen, uit alle koninkrijken van deze wereld wil redden. Deze verleiding sluit aan bij een diep verlangen van de Heer. Er is alleen één probleem. Jezus moet dan zijn identiteit verloochenen. Hij moet de duivel aanbidden... *'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."* Dat is wat Jezus zegt. *Ga weg satan!*

Er bestaat een geestelijke dimensie! Dat is realiteit. En het feit dat we een nieuwe identiteit hebben gekregen, het feit dat we leerlingen zijn van Jezus, maakt dat de duivel ons zal verleiden om te handelen op basis van onze oude identiteit. *Hij probeert ons terug te veroveren...* Hij probeert ons, nadat we gefaald hebben, te laten twifelen aan onze identiteit...

Nu het goede nieuws! Ik hoop dat je dat kunt ontvangen. Jouw identiteit is bepaald door het feit dat jij je Hemelse Vader hebt ontmoet. Jouw identiteit heb je van hem gekregen: *'Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind Ik vreugde'* Jouw identiteit wordt niet bepaald door je falen. Jouw identiteit wordt bepaald doordat je de stem van de Vader hebt gehoord. Jouw identiteit wordt bepaald doordat je in de armen van de Vader bent gelopen.

De duivel is er op uit om ons te laten *twifelen aan onze identiteit*. Precies op dezelfde manier zoals hij dat met Jezus probeerde... Hij verleidt ons op ons zwakste moment...

*Hoewel...*

Er staat dat Jezus *veertig dagen gevast* had in de woestijn. Jezus had veertig dagen doorgebracht en heel bewust in gemeenschap geleefd met de Vader in de kracht van de Heilige Geest. Zijn lichaam was ongetwijfeld verzwakt, maar zijn geest was sterk.

En dat mag een aansporing zijn voor jou en voor mij. Wij kunnen iets doen om geestelijk gezond te blijven. Je kunt er voor kiezen om bewust momenten van stilte, van bewust God zoeken, in te bouwen in je dagelijks leven.

Dat heb je nodig. *Als je geestelijk sterk wilt zijn, dan heb je het nodig om tijd apart te zetten voor God. Een relatie kan zich alleen ontwikkelen als er communicatie is.* En een zondagse dienst kan je helpen, maar kan nooit je persoonlijk leven met God vervangen.

We hebben naar alle leden van Jefta een nieuwsbrief doorgestuurd van Het Huis van Gebed – van Rafael Nederland. Er is op dit moment een periode van bidden en vasten uitgeroepen, internationaal, van 18 tot 28 september.

En dat kan je helpen om bewust tijd met de Heer door te brengen. God verlangt ernaar om jou te ontmoeten. Als je deze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar het kantoor van Jefta ([kantoor@jefta.org](mailto:kantoor@jefta.org)). Hij is een God van relatie en wil jou ontmoeten. En ja, tijd maken voor God, betekent dat je ergens anders minder tijd voor hebt. *Je onthoudt jezelf altijd van iets*, als je tijd voor God maakt.

Onze sterkte is in de Heer. Op momenten van verleiding, is Hij onze kracht. En de verantwoordelijkheid ligt bij ons om onze relatie met God te onderhouden. Om deze *relatie-spier* te trainen.

We mogen leren leven vanuit onze nieuwe identiteit.

Oud is: alleen, zonder God, leidt tot niets, opgejaagd Nieuw is: wetend dat we geliefd zijn door God, in de kracht van de heilige geest, leidt tot het Leven, vanuit rust.
---

AMEN